

Jeg hedder Freja, er 11,5 år og går i 4 klasse.

Da jeg var 9 år, fik jeg en stor sansegynge i hovedet så jeg fik en hjernerystelse og en forstuvet nakke.

Det betød at jeg fik problemer i skolen og der hjemme. Jeg havde hver dag hovedpine og kvalme jeg kunne kun være i skole to halve dage om ugen.

Jeg så dobbelt og derfor fik jeg briller og jeg blev dårlig til at læse.

Efter Bettina hjalp mig med nogle øvelser fik jeg lært at få mine øjne til at samarbejde.

Så nu er:

- Hovdepinen væk
- Kvalmen væk
- Køresyge væk
- Svimmelhed væk
- Trætheden væk

Jeg kan nu:

- Være i skole fuldtid
- Holde til at køre i karruseller igen
- Lege med mine venner og veninder igen
- Dyrke sport
- Være aktiv i skolen

Jeg har ikke brug for mine briller mere, og jeg er gået fra en læsehastighed på 140 ord til 340 ord i minuttet, gået fra lix 5 til lix 21, og læser nu på samme trin som min klasse.

lix 5

lix 21



De skal se på en ny sofa.
De skal se på en ny stol.
De skal se på en ny reol.

Gab, gab.

"Jamen, jeg er låst inde.
Jeg kan ikke komme ud.
Har du en nøgle?"
Kvannulf så ulykkeligt på Gurga Maja.

"Nej. Men Merian gav mig denne flaske.
Du skal drikke denne driik.
Så vil du få nye kræfter."

Ilan gav ham en lille flaske.

Kvannulf greb den ivrigt.
Men pludseligt stoppede han.
"Mon det var Gurga Maja?
Der kunne jo være en forbandede fjende!
"Skynd dig," hvinskede han.

"Øh... giv mig et kys!"
Kvannulf så på hende.

Ilan smilede og kyssede ham.
"Det er mig," sagde han.
Det kunne han smage.

Hurtigt tog han proppen af flasken.

Jeg er en super glad pige igen, men også en trist pige for jeg gider nemlig slet ikke at stoppe hos klinik dine øjne.