

ET ÅR HOS ”DINE ØJNE”

Vi hørte om ”dine øjne” igennem en kollega der har en datter som gik der, og tænkte at det kunne være en god idé at få vores datter Stinne til en undersøgelse, det kunne der jo ikke ske noget ved.

Stinne har meget svært ved at læse og skrive hun var lige blevet 9 år da vi startede for det viste sig at hun havde slappe muskler omkring øjnene, og det kan der gøres noget ved med træning og atter træning. Så vi gik i gang med forløbet som skulle vise sig at tage et år (helt præcist faktisk).

Det var til tider en meget hård kamp, både for os som forældre men også meget for Stinne – det har kostet en del tårer ... det kunne være svært at holde gnisten for i perioder var det som om at der ikke skete noget som helst, hun rykkede overhovedet ikke. Lektierne kom ligesom lidt på en 2. plads da der skulle bruges ca en halv times træning hver dag (og det har vi virkelig prøvet at efterleve) og derefter kunne det lille hoved og de to små blå øjne ikke mere – der var dømt pause ... Men efter nogle måneder begyndte der langsomt at ske lidt, fokuserings evnen blev meget bedre, kunne bedre finde tilbage i en tekst og ikke starte 2 linier længere oppe eller i et helt andet afsnit – det var dejligt, så gir' man den lige en skalle mere med træningen.

Langsomt kunne man se at hun begyndte at få mere styr på øjnene, de hakkede ikke så meget mere i hendes bevægelser og hendes hovedpine var ligesom også blevet væk, dejligt !!

Så vi arbejder videre med de mange forskellige opgaver vi fik, og prøvede at få træning og skole til at hænge sammen, Stinnes lære fulgte heldigvis med stor interesse i forløbet, det var også en vigtig del at have på det rene.

Stinne kan til tider stadig have svært ved at fokusere på 2 ting ad gangen, men det øver vi stadig på og det skal nok komme er jeg sikker på. Mht læsning og skrivning så er det også blevet meget bedre, det kræver at vi øver meget og at vi vil gøre det langt ud i fremtiden, så skal det også nok komme, for Stinne vil så gerne og hun ved udmærket godt at hun ikke er så dygtig, så hun forsøger af hele sit hjerte.

Det korte af det lange betyder (håber vi) at efter hun har fået mere styr på sine øjne og ikke skal bruge al den energi på at fokusere, bedre kan finde og har overskud til at koncentrere sig på at lære og øve så meget som muligt.

Det at Stinne har gået ved ”dine øjne” har kun givet hende mere selvtillid og troen på at det nok skal lykkedes, men ikke mindst også forståelsen af at hun ikke er dum, men har tumlet med et problem som der rent faktisk kan gøres noget ved – og det er meget vigtigt at få med.....

Mange hilsner fra

Stinne og hendes mor. ☺